



Blog 8, 29/30/31 maart

Ahoy en welkom bij deze nieuwe blog!

We hebben jullie weer veel te vertellen, we zijn ondertussen namelijk al aangekomen en vertrokken uit Cienfuegos (Cuba)! De reis vanuit Jamaica naar Cuba duurde ongeveer 2 dagen en verliep erg rustig. We hebben veel stukken op de motor gevaren omdat er zo weinig wind stond. In de twee dagen dat we aan het varen waren zijn ook de internships begonnen. Dat zijn de stages die je aan boord loopt ter oriëntatie en voorbereiding op de scheepsovername. Iedereen had het erg naar zijn zin tijdens de internships!



Toen we aankwamen in Cien fuegos mochten we voor het eerst van de boot slingeren met een touw. Iedereen vloog de lucht in en er zijn zeker blauwe plekken ontstaan. De volgende dag hebben we een excursie dag gehad en hebben we veel mooie dingen gezien. Om half 6 begon de dag en voeren we met de tenders richting de kust, waar we met de bus weer vertrokken.





We werden afgezet aan de rand van de Jungle en begonnen daar aan een spectaculaire hike. We moesten ong. 45 minuten naar beneden lopen over stenen, grind en modder. Toen we beneden waren kwamen we uit bij een waanzinnig mooie waterval. Iedereen heeft lekker gezwommen in het koude heldere water en even wat gelunched. De tocht terug omhoog viel niet bij iedereen in de smaak, omdat dat nog 10x zwaarder was: de stappenteller gaf 105 verdiepingen aan! Het was een grote overwinning toen we boven stonden!





Toen stapte we weer de bus in en reden we naar Trinidad. Het was een heel mooi, oud stadje en overall waren vette auto's, mooie huizen en lieve mensen. Er hebben zich heel wat liefdesaanzoeken plaats gevonden, maar die zijn toch maar afgeslagen. Nadat we daar hebben rondgelopen gingen we met z'n allen uit eten. Het was super lekker en gezellig, en erg fijn om weer van een tafel te eten in plaats van op je schoot.



Helaas moesten we al eerder afscheid nemen van een van onze mede trainees die terug naar NL moest, vanwege haar volleybal EK. Suze, als je dit leest veel succes met je wedstrijden!!!! We zijn op 31 maart weer uitgevaren en zijn nu begonnen aan onze 6 daagse zeiltocht richting Hemmingway. De watches afgelopen nacht waren erg interessant en liepen een beetje uit, omdat het weer niet echt meewerkte. We hebben zeilen gehesen, naar beneden gehaald en weer gehesen. De mensen in het jibnet zijn bijna overspoeld door een squal (storm) en bijna in het water gevallen samen met een zeil (don't worry, we hadden tuigjes aan en zaten vast ;)). Klein slaaptekort maar het was een leuke nacht en gelukkig is alles goed afgelopen. We kijken uit naar de komende dagen en de ships take-over!

Heel veel liefs,

Berre, Evi, Sanne en Smilla